



## Januari 2019, koud?



Deze maand kan het erg koud worden buiten. In Matrix daarentegen zal het aangenaam warm zijn!

Overtuig uzelf...

(De foto geeft trouwens een Siberische landschap weer.)

## Vrijdag de 11de: Braziliaanse samba



**Roda da Holanda** komt naar Rotterdam!

Stel je een warme zomeravond in Rio de Janeiro voor. Je loopt door een straat en hoort plotseling de drums spelen. Je loopt de hoek om en daar zie je een groep muzikanten, ze zitten aan een tafel, spelen samba, lachen en delen een ijskoude cerveja. Mensen om hen heen zijn dansen, mannen, vrouwen, jong, oud, iedereen is welkom. Ze zingen mee met de liedjes en ze klappen in hun handen. Salve o Samba !! Dat is een Roda de Samba.

Roda da Holanda speelt tussen 21:00 en 23:00 uur.

Deur open: 20:00 uur.

Tickets: 10 € en worden aan de deur verkocht.

De belangstelling is groot. Laatkomers riskeren uitverkochte tickets.

## Zondag de 13de: Spaanse flamenco



**Tablao Flamenco Los Canasteros** onze vaste flamenco programma op de eerste zondag van de maand. Ja u heeft het gemerkt, dit keer dus op de tweede zondag. Dit is alweer de 7.de editie. De volgers weten wat ze te wachten staat: 2 sets met gitaar, zang en dans en een derde set met jamsessie met het publiek!

De tickets aan de deur kosten: 12,- €

Als je via [tablaoflamicoloscasteros@gmail.com](mailto:tablaoflamicoloscasteros@gmail.com) je tickets koopt bent u 2 € goedkoper uit.

Deur open: 15:30 uur.

Programma: 16:00 uur.

## Donderdag de 17de: "Urban Diaspora Music"



**Collectif Medz Bazar**, opgericht in 2012 in Parijs, bestaat uit muzikanten die behoren tot de Armeense, Turkse, Franse en Amerikaanse culturen. De leden van het collectief, creëren originele arrangementen van volksmuziek en ook composities van zichzelf.

Op het podium bieden ze een vruchtbare balans tussen westerse instrumenten en muziek uit de modale tradities, tussen percussies uit het Midden-Oosten en stemmen geïnspireerd door Turkse en Iraanse volksmuziek, Kaukasische Rabiz en liederen van Thrace, samen met Latijns-Amerikaanse muziek, Operette, Hip Hop, Swing en Bluegrass.

De band treedt regelmatig op in Europa, maar ook in de VS en in Canada, in Turkije en in Armenië.

Medz Bazar zal dit keer in Rotterdam zijn in zijn 'all-female-formule!

Mis deze kans niet...

Deuren open: 19:30 uur.

Tickets: € 10,-

## Vrijdag de 18de: Grieks Rebetiko



**Mále Vráse** band zingt Rebetiko, Grieks volksmuziek, die geworteld is in het vooroorlogse tijdperk en die harde aspecten van de dagelijkse subculturele levensstijl weerspiegelt. Rebetiko ontleende zijn oorsprong aan Klein-Azië, en met name aan Smyrna (de huidige Izmir) van de jaren 1920. 30 jaar later is rebetiko een mengeling van oosterse en westerse muziekkenmerken.

De band reist terug naar deze populaire periode met een gitaar, twee bouzouki's en een viool. Ze vormen hun geluid met betrekking tot de originele grammofoonopnames, gecombineerd met hedendaagse muziekelementen.

Mále Vráse bestaat uit:

**Antonis Laurijsen** - gitaar, zang  
**Charis Laurijsen** - Bouzouki, zang  
**Dimitris Maris** - Bouzouki, zang  
**Nikos Kaliouris** - Viool

Deuren open: 20:00 uur

Tickets: € 10,-

Meze: € 5,-

## Zaterdag de 19de: Turkse poëzie-avond

Tot nu toe hebben we in de programmering, qua taal, Portugal, Spaans, Armeens, Engels, Grieks en Frans gehad. Omdat het muziek betreft kunnen we dat best wel "volgen" en waarderen. Maar wat doe je als het programma een poëzie-avond is in een taal die je niet machtig bent, in dit geval het Turks? Een wijntje drinken. In het Nederlands vertaald is de titel van het programma "Wijn, roos en poëzie" vandaar...

De avond is georganiseerd door "Balad poëzie stichting"

Programma begint om 19:00 uur.

## Zondag 20 januari: Portugese Fado



Argentina Freire werd op 20 augustus 1981 geboren in Cova de Piedade, Portugal. Inmiddels woont ze al lang in Faro en daar, in de Algarve, begon ze in 2009 haar carrière in de fado.

Op alle grote en kleine podia in de Algarve heeft Argentina haar fado gezongen. Ook elders in Portugal en daarbuiten heeft het publiek kunnen genieten van de authentieke, gloedvolle en ontroerende vertolkingen van deze getalenteerde fadista. Momenteel is Argentina bezig met het uitbrengen van een cd met vooral eigen werk, want behalve een goede fadista is ze ook songwriter.

In januari 2019 zingt ze voor het eerst in Nederland. Zij wordt begeleid door de Nederlands-Portugese fadogroep 'Analgésico.'

Tickets kosten €15,-. U kunt voor kaartjes op 20 januari terecht aan de deur van Matrix Rotterdam of vooraf reserveren via [info@shofukan.com](mailto:info@shofukan.com)

Deur open: 15:30 uur.

Concert: 16:00 uur.

## Vrijdag 25 januari: CD presentatie van Sanszus



Het unieke Sans (adem in het Sanskriet Twee unieke blazers: Lies Beijerinck, een van de beste vrouwelijke hedendaagse Didgeridoo-spelers en Aura Rascón, een veelzijdige fluitist gespecialiseerd in de Bansuri (Indiase bamboefluit) vormen Sanszus. Het woord "Sans" (adem in het Sanskriet en het Nederlandse woord "zus" samen beschrijven ook meteen de muzikale connectie van het tweetal.

Gebruikmakend van twee prachtige elementen van de natuur - wind en hout - is SANSZUS, als een ensemble, echt vrij eenvoudig in zijn constructie, maar tegelijkertijd rijk aan zijn muzikale DNA-erfgoed.

Presentatie van hun eerste album: "AERA Tales of a Breathing Planet."

Aera neemt ons mee terug naar de oorsprong van het woord 'AIR', geworteld in de oude Griekse taal. Dat subtiel element, dat je niet kunt aanraken of bezitten, maar overal aanwezig is, verbindt ons allemaal en is essentieel voor onze overleving.

We zien onze prachtige planeet als een gigantisch levend organisme, dat even 'ademt' als wij. Lucht is haar levenskracht, die ons allemaal voedt en verbindt, ongeacht hoe dichtbij of veraf we zijn van elkaar in de wereld.

We hopen dat je geniet van het smeltten met de geluiden en vibraties van AERA.

Deur open 19:30 uur.

Concert: 20:30 uur.

Tickets: € 7,-

## Zaterdag 26 januari: Сибирский Stand Up в Роттердаме



Kunt u de titel lezen? Er staat Siberische Stand Up in Rotterdam! Helemaal bovenaan dit nieuwsbrief had ik een foto geplaatst: weet u nog? Ik heb bij de Turkse poëzie-avond ook een vraaggesteld. Wat doe je dan in dit geval: een stand-up in het Russisch? Ik weet al wat ik ga doen. Ik neem een vodka en wanneer het publiek lacht lach ik met ze mee.

Als u Russisch verstaat dan heeft u geluk!

Deur open: 19:30

Tickets: 10,- €.

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden.