



We zijn goed bezig in Matrix. We zijn erg blij met de complimenten die we krijgen voor de programmering, de gastvrijheid, het geluid, de hapjes en de sfeer. We doen ons best om alles nog beter te doen. Dat gaat ons zeker lukken met alle inzet van onze vrijwilligers.

Om meer Rotterdammers kennis te laten maken met Matrix zijn we deze maand begonnen met RotterdamPas acties. We hebben gelijk resultaat gezien!

Nieuwe bezoekers die voorheen Matrix niet kenden waren aangenaam verrast.

Tijdens onze persoonlijke welkomsgesprekken met de bezoekers blijkt ook dat deze nieuwsbrief zijn taak te vervullen.

Hier is het programma van Matrix tot en met 20 oktober

Tot ziens



## DO 10 Troubadours uit Anatolië

Onze Matrix huistrio bestaande uit: Göksel Yılmaz, Ulaş Yeşil en Yaşar Saka, brengt liederen van troubadours uit Anatolië van de laatste eeuw ten gehore. Ze hebben een mooi repertoire samengesteld dat gespeeld gaat worden op verschillende soorten baglama's. De foto is wat dat betreft niet representatief...

Het zelfde programma gaan ze de volgende dag in Enschede voordragen.

Programma: 20:30

Tickets: 10,-



## ZA 12 Müziik uit Iran: Jansouz Ensemble

Het Jansouz Ensemble is het muzikale verhaal van drie broers en zussen, Sepand, Khorshid en Yazdandad Dadbeh vanuit hun interpretaties van de Iraanse culturele wereld. Ze noemden hun ensemble, Jansouz, naar de artistieke naam van hun grootvader, een gerenommeerde meastro op het gebied van zingen en de Iraanse muziekgeschiedenis. De leden van Jansouz zijn gegroeid en gedijen in een rijke artistieke omgeving. Nu werken ze samen met internationale muzikanten zoals Mehrad Hezarkhani, voor het combineren van een muzikale zelfdiscipline van de oude muzikanten met een nieuw begrip van de moderne tijd.

Deur open: 20:00

Tickets: € 10,- | Studenten en R'dampas € 5,-



## MA 14 Rebetiko met Laurijsen Brothers

Een last minute Rebetiko event!

Rebetika is Griekse stadsmuziek bij uitstek (in Turkije bekend als Zeybek)

Broers, Charis en Andonis Laurijsen komen maandag 14 oktober met zijn tweeën naar Matrix.

Rebetiko liefhebbers dit moet je niet missen want Charis is maar tijdelijk in Nederland.

Deur open: 19:30

Programma: 20:30 (Nederlandse tijd!)

Tickets: 8,- € | Studenten & R'dampas: 4,- €



## VR 18 Atmaca Band: muziek uit het Midden-Oosten en de Balkan

Atmaca speelt een verzameling originele composities en traditionele muziek uit het Midden-Oosten en de Balkan, waarbij de microtonen worden gemengd met westerse harmonieën.

De bandleden zijn niet gebonden aan een enkele cultuur, ze komen allemaal uit een ander land, maar verenigen zich via muziek. Atmaca neemt je mee op een reis met de warme wind vanuit Syrië langs China, Turkije, Bulgarije, Griekenland, België en Nederland.

Deur open: 20:00 uur

Programma: 21:00 uur

Tickets: €10,00

Studenten en RotterdamPas: € 5,00



## ZA 19 Himanshu Nanda & Shabbir Hussain

Himanshu Nanda is een Indiase fluitist met een verbluffende techniek.

Geboren in Odisha alwaar hij zijn bansuri studie begon bij Shri Narendra Panda en Shri Padma Charan Patra. Hij mocht al snel als bijzonder talent gaan studeren bij de legendarische Bansuri-meestro Pandit Hariprasad Chaurasia, Himanshu staat als senior discipel bekend om zijn unieke levendige meditatieve speelstijl en zijn ongeëvenaard snelle tongtechniek. Hij heeft zijn goeroe vergezeld bij diverse optredens.

Himanshu is afgestudeerd als Sangeet Visharad, met een Master's Degree in Music. Hij heeft getour door India, Kenia, Zuid-Afrika, de VS, Sri Lanka, Nederland, Frankrijk, Indonesië, Dubai, Bahrein en Japan en nu komt hij voor de eerst spelende in Nederland.

Himanshu is het brein achter unieke muziekworkshops met de titel "MQ 2 HQ" – Musical Quotiënt 2 Happiness Quotient, dat een 360°- ervaring mogelijk maakt op elementen van muziek, ritme en meditatie. Deze workshop heeft meer dan 12000 mensen bij gemaakt. Himanshu Nanda streeft er nederig naar om de traditie van zijn goeroe voort te zetten, luisteraars naar een hoger niveau van bewustzijn te brengen door de nadruk te leggen op de "stilte" tussen de noten.

Himanshu Nanda (bansuri)

Shabbir Hussain (tabla)

Kees van Boxtel (bansuri)

Deur open: 20:00 uur

Concert: 21:00 uur

Tickets: 15,- € | R'dampas: 7,5 €



## ZO 20 Salih Korkut Peker: "Kırşehir-Izmir- Seattle"

Deze getalenteerde muzikant komt speciaal uit Turkije om ons te laten horen hoe mooi de stylen traditioneel Anatolische, arabesk en, nl "Kırşehir-Izmir- Seattle" die steden met hun bewoners en hun liederen samenbrengen. Zijn motto luidt dan ook "Voor de kracht van muziek zijn regio's slechts details".

Meze aanwezig.

Deur open: 19:00

Concert: 20:00

Tickets: € 7,-