



Concert op zondag geannuleerd

Beste nieuwsbrieflezers, afgelopen donderdag heeft Salih Korkut Peker zijn concert van zondag 20 oktober geannuleerd wegens gezondheidsredenen.

Op facebook en online agenda's is dit bekend gemaakt maar aan de nieuwsbrief waren we nog niet toegekomen. Bij deze dus.

Iraanse muziek van 12 oktober was echt fantastisch. Iedereen was onder de indruk. Zeer mooie opkomst ook.

Op het laatste nippertje in elkaar gezette rebetiko avond van de gebroeders Laurijsen was ook compleet vol. Dit was op een maandagavond!

De Atmaca band van vrijdag was ook een topper. Wat een energie! 7 muzikanten uit verschillende landen in een band. We gaan zeker meer van ze horen in de toekomst.

U krijgt nu het resterende programma van oktober.

Indiase muziek met Himanshu Nanda & Shabbir Hussain **van vandaag** weet u al van de vorige nieuwsbrief...

Tot ziens in Matrix

Bijna vergeten, u kunt onze programmering ook volgen op onze website: www.matrixrotterdam.nl.



VR 25 okt Mübin Dünen in concert

Mübin begon zijn muzikale carrière als straatmuzikant op de bekende İstiklal Caddesin in İstanbul. Hij werkte samen met oa Metin Kemal Kahraman, Ciwan Haco, Mehmet Atlı, Kara Güneş Servet Kocakaya en Serdar Keskin. Er zijn 3 albums van hem uit bij SES Medya en ADA Müzik. Zijn video's op Youtube zijn erg geliefd.

Kom zelf beluisteren...

Mübin Dünen: zang, santur, gitaar

Göksel Yılmaz: gitaar

Yaşar Saka: lavta

Ata Güner: percussie

Deur open: 20:00 uur

Programma: 21:00 uur

Tickets: € 10,00



ZA 20 okt Trio Galantes Latijns-Amerikaanse romantische muziek

Trio galantes komt voor het eerst in Rotterdam spelen met hun programma: "Amor, amor ..." Dit is een muzikale reis door de grootste hits uit de gouden eeuw van Latijns-Amerikaanse romantische muziek.

TRIO GALANTE is een in Amsterdam gevestigd Trio gespecialiseerd in romantische Latijns-Amerikaanse muziek uit de jaren 40 en 50. Gevormd door drie klassiek geschoolde musici – treedt het TRIO GALANTES op in intieme zalen met verschillende originele en fusion Latijnse stijlen, inclusief bolero's, coplas, huapangos, tango's, bossa nova en balladas.

Opwinding, gevoel, energie en intense passie voor muziek zijn de bepalende componenten die de kwaliteit van het geluid van TRIO GALANTES aanvullen, waarbij romantiek en ritme het publiek fascineren in een levendige en onvergetelijke reis.

<https://www.youtube.com/watch?v=aclo2yvqMnY&feature=youtu.be>

Deur open: 19:30

Tickets: 10,- €



ZO 27 okt Lieder en Anatolië

Deze formatie bestaande uit Ulaş Yeşil, Alper Kelekçi, Tülin Yılmaz, Alper Gök en Zafer Kaya brengt liederen uit Anatolië ten gehore.

Noteer het in je agenda. 27 oktober is op een zondag.

Deur open 19:30

Programma: 20:30

Tickets: € 12,50



DO 31 okt Music from the coasts of the Aegean Sea

Taksims (impros), tunes and songs from the traditions of all the coasts around the Aegean Sea: Islands, Asia Minor and good references to rebetika.

Stefanos Filos played in Matrix before with The Matronas Trio. Based in Athens, he joins a lot of (international) theatre projects and musical collaborations. Traditional style or with (sound) experiments such as Elektro Balkana and Alcalica.

Antonis Laurijsen is known from Mále Vráse, he is a respected rebetika guitarist and singer based in Brabant. He is also an expert in other Greek music styles.

Pit Hermans plays Greek, balkan, klezmer and jazz on cimbalom. She performs with Stefanos for years, has a Balkan Trio, Lanyok and a klezmer duo Pitt&Ann.

Stefanos Filos – violin and vocals.

Pit Hermans – cimbalom and vocals.

Antonis Laurijsen – guitar and vocals.

Deur open: 20:00 uur

Programma: 21:00 uur

Tickets: € 10,-

